

Wereldvrede zonder plaats voor andersgelovigen

De da i lama, de politiek en geestelijk leider van de Tibetanen, komt in juni naar Nederland. Zijn boodschap klinkt vredevol, maar ex-boeddhist Martin Kamphuis raadt politici aan zijn inspiratiebronnen te lezen.

**door onze redacteur
Daniël Gillissen**

AMERSFOORT – Alle wereldleiders willen met de dalai lama op de foto. De politiek en geestelijk leider van de Tibetanen inspireert velen met zijn droom van wereldvrede. Maar zijn goedlachse gezicht is een façade, meent ex-boeddhist Martin Kamphuis, ooit actief als boeddhistisch-therapeutisch leraar. De dalai lama is een kameleon, waar nodig past hij zich aan. Zijn wereldvrede is een boeddhistische vrede, waarin uiteindelijk geen plaats is voor andersgelovigen. Volgens Kamphuis, woonachtig in Duitsland en afgelopen weekend in Nederland voor lezingen, moeten politici zich

eens verdiepen in de Kalachakra, de inspiratiebron van de dalai lama.

Wint het boeddhisme terrein in het Westen?

„De aandacht voor het boeddhisme is enorm toegenomen in vergelijking met twintig jaar geleden, toen ik het boeddhisme promoveerde. Mensen noemen zich geen boeddhist, maar zijn er wel mee bezig, het is voor hen een levensstijl. De methoden en spirituele achtergronden spreken hen aan.

Het boeddhisme brengt rust, door meditatie beleven ze iets bijzonders en de tolerantie van boeddhisten spreekt hen aan. Daarbij komt dat er mooie rituelen zijn.”

Spreekt mensen daarom het leggen van een mandala van mooi gekleurd zand, zoals een paar jaar geleden in Amersfoort, zo aan?

„Ja, mensen zien dat ritueel als folklore, maar het is veel meer dan dat. Een mandala gebruiken boeddhisten om in een andere

wereld te treden. Boeddhisten kiezen graag symbolisch punten, in Amersfoort is voor het geografische middelpunt gekozen. Doel van het leggen van zo'n mandala is een geestelijke claim leggen op een gebied, eigenlijk een soort machtsinname van Nederland. Met een magisch ritueel roepen de boeddhisten de onzichtbare wereld aan om werkzaam te worden in onze wereld. Boeddhisten zijn dus niet eerlijk over hun bedoelingen. Ze zeggen met folklore bezig te zijn, niet dat het eigenlijk missiewerk is. Want dan roepen ze weerstand op.”

Veel christenen hechten weinig waarde aan het leggen van zo'n mandala.

„Boeddhisten geloven dat verlichting de enige ware weg is. Geloof in God, zoals de drie monotheïstische godsdiensten doen, staat deze verlichting in de weg. Christenen moeten God overboord gooien en de kracht van het boeddhisme gaan geloven. Als je heel bewust christen bent, heb een relatie met de Here



Tibetaanse monniken maakten in 2005 een zandmandala in de Onze-Lieve-Vrouwe Toren in Amersfoort.

|foto ANP/ Ruben Schipper

Jezus. Als je bidt om Gods bescherming, zal de mandala voor jou ook niet werken. Maar zo'n bewuste relatie met God hebben weinig mensen. Alle anderen staan dus open voor krachten en machten die in deze wereld aan het werk worden gezet. Ik denk dat wij, als christenen, dingen moeten waarnemen

die niet-gelovigen niet zien en er op wijzen dat het geen folklore is. Tibetaans boeddhisten – de stroming binnen het boeddhisme die zich met mandala's leggen bezig houdt – hebben meer dan duizend jaar ervaring met rituelen. De geesten worden door inwijdingen van de een op de ander

doorgeven. Dat betekenen dat ze toegang hebben tot deze geesten en dat die geesten werken door hen heen. Dat is ook de verklaring voor de uitstraling van de dalai lama.”

Veel mensen spreekt de uitstraling van de dalai lama aan. U hebt hem zelf ontmoet. Wat voor een man is het?

„De dalai lama heeft een enorme uitstraling, vol liefde en mededogen. De indruk die hij achterlaat, is zo overonderend. Mensen vergelijken het wel met de uitstraling zoals Jezus die moet hebben gehad toen Hij op aarde leefde.”

Snapt u dat mensen naar hem opkijken?

„Ja, aan de buitenkant zie je alleen een lachende man. Hij lijkt heel opperuiemd, maar dat is cultuur. In de Tibetaanse en ook in de Chinese cultuur hoor je te lachen. Mensen laten zich door hem inpakken. Wat gebeurt bij zo'n ontmoeting is bovennatuurlijk. Zijn indruk is zo sterk, dat

moet van geesten komen. Christenen moeten de geesten onderscheiden. Niet op gevoel, dan zul je verliezen. Zijn positieve indruk is te sterk. Maar kijk of wat hij doet en zegt waar is.”

Wat is uw conclusie?

„Als ik lees wat hij allemaal zegt, spreekt hij zichzelf vaak tegen. Hij past zich aan als een kameleon. En hij beweert de vrede te zoeken.

Maar waardoor laat hij zich inspireren? In de Kalachakra, voor Tibetaanse boeddhisten net zo belangrijk als voor christenen de Bijbel, staat dat onder meer Adam, Noach, Jezus en Mohammed tot de familie van de demonische slangen behoren, de aartsvijanden van het boeddhisme. Verder staat te lezen dat in het jaar 2424 een wereldoorlog plaatsvindt waarbij alle vijanden van het boeddhisme worden uitgeroeid. Wereldvrede betekent dus uitsluiting van mensen die in een God geloven. Zijn vrede en tolerantie zijn een leugen.”